

Τα ταξίδια της επιστήμης

ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ μοιάζει με μια πεταλούδα που πάντα την τραβούν για να πετάξει πανούσες με πολύχρωμα βελούδα. Γυρεύει παντού να ταξιδέψει, παντού να τριγυρίσει, και πάντα ίδια, ανάλογη και χαρωπή, πετάει με κάποιο σκοπό.

Η ευημερία της ανθρωπότητας, υλική, κοινωνική και πνευματική, οφείλεται σε τεράστιο βαθμό στην πρόοδο της Επιστήμης. Αυτή στηρίζεται, με τη σειρά της, στην αδιάλειπτη, αφοσιωμένη

και εφ' όρους ζωής εργασία των επιστημόνων που μεγαλουργούν

στους τομείς τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιστήμονα που μεγαλούργησε είναι ο συμπατριώτης μας καθηγητής - ιατρός Ελευθέριος Διαμαντής, ο οποίος είναι επικεφαλής του Τομέα Κλινικής Βιοκεμείας

στο Ίμπρα Εργαστηριακής Ιατρικής και Παθοβιολογίας, στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, στον Καναδά, τα τελευταία 30 χρόνια. Το φάσμα των ερευνητικών δραστηριοτήτων του καθηγητή Διαμαντή είναι ευρύτατο και εκτείνεται από την αναζήτηση νέων μοριακών δεικτών για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου με πρωτεομικές μεθόδους, μέχρι τη μοριακή μελέτη της καρκινογένεσης και της μετάστασης, και τη μελέτη νευροεκφύλιστικών ασθενειών, όπως η νόσος του Alzheimer.

Η αριστεία του καθηγητή Διαμαντή στις ιατρικές επιστήμες μπορεί να επιβεβαιωθεί από τα πολύάριθμα βραβεία που έλαβε σε ποικίλους διεθνείς οργανισμούς. Μεταξύ άλλων, έλαβε το 2010 το (χρονολογικά πρώτο) βραβείο από το Ίδρυμα Τάκης και Λούκη Νέμποσας.

Με το βραβείο Νέμποσας ο καθηγητής Διαμαντής τιμήθηκε από το Ίδρυμα για τη μεγάλη συνεισφορά του στις ιατρικές επιστήμες, αλλά και πρόσφατα από την Κύπρο.

Ο καθηγητής Διαμαντής είναι μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επ-

στημάτων του Καναδά και επίσης αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Η επιστημονική αριστεία δεν μπορεί ποτέ να στηρίχεται στην πλάνη της φαντασμαγορίας. Ούτε και σχετίζεται με τις παρεπδημούσες εκείνες «αλογόδυμες» που πλέκουν περίτεχνους μύθους επιστημονικής αριστείας για να ικανοποιήσουν την ωραιοπάθειά τους. Η περίπτωση του καθηγητή Διαμαντή αποτελεί ισχυρό αντίδοτο κατά οιουδάποτε τύπου (καλοί θους ή μη) επιστημονικού ναρκισσισμού.

Σήμερα θα έχουμε την ευτυχή ευκαιρία να παρακαλουθήσουμε

μια διάλεξην του καθηγητή Διαμαντή στο Πανεπιστήμιο Κύ

ρου, όπου ο ίδιος θα αφηγηθεί τα ταξίδια του στην επιστήμη και την ιατρική. Η διάλεξη συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ίδρυμα

Τάκης και Λούκη Νέμποσας, και τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Ο ομιλητής ανακοίνωσε ότι στη διάλεξη του θα κάνει μια ανασκόπηση των εμπειριών του της τελευταίας τριακονταετίας από τη σκοπιά του επιστήμονα, του γιατρού αλλά και του μετανάστη. Υπόσχεται, μάλιστα, αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ερευνήτες από την Ελλάδα και την Κύπρο μπορούν να μεγαλουργήσουν σε κάθερες όπου αφθονούν οι ευκαιρίες.

Η επιστήμη μοιάζει με τη βάρκα που θα μας ταξιδέψει στο άγνωστο. Κάποτε κυλάει σε νερά απίστευτης γαλάνης, μέσα από αύρες ανάλαφρες. Άλλοτε την προσέμενει φουρτούνα και μπουνάτσα.

Όταν η βάρκα βγει στο πέλαγος, δεν έρουμε σε ποια γη θα μας βγάλει. Μα όλη η γοντεία βρίσκεται στο άγνωστο... Όταν τα κουπά βρίσκονται σε δυνατά κέρια, ο καραβοκύρης στο τιμόνι θα μεγαλουργήσει κι όλα θα πάνε καλά... Πολύ καλά!

* Ο Μάριος Μαυρονικόλας είναι αντιπρότανης Διεθνών Σχέσεων, Ορκονομικών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Κύπρου.